

'Proef de kerk' (een samenwerking van Oosterlichtkerk en Thomaskerk)

De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst. Dit jaar is dat op zondag 29 september.

Eén zondag in het jaar, waarop parochianen en gemeenteleden hun burens, vrienden, kennissen, collega's uitnodigen een keer met hen mee te gaan.



Maar waarom zou je daaraan mee doen?

Wat heeft de kerk te bieden?

In ons dagelijks leven klinken vaak woorden als: succes, carrière, jezelf zoeken en vinden, eigen hachje eerst...en ga zo maar door.

De keerzijde daarvan is: wie ben ik, waartoe en waarom besta ik?

De kerk biedt daarin 'een goed verhaal'. Een plek waar je jezelf mag zijn, waar je kwetsbaar mag zijn en waar je mensen ontmoet, die hetzelfde beleven. In de kerk worden verhalen verteld, waaraan je je leven kunt spiegelen. Verhalen, die je kunnen optillen en blij maken. Er worden liederen gezongen, die raken aan alle kanten van het leven. Je beleeft er rituelen en gebaren, die je laten voelen, dat je erbij mag horen.

Misschien toch de moeite waard om eens te proberen!

De kunst als kerk is 'vrijblijvend-uitnodigend' te zijn. Niet te dwingend en niet te opdringerig. Het vraagt om een houding van gastvrijheid, het lef om uit te nodigen. En om een kerkdienst die open en gastvrij aanvoelt voor mogelijke gasten. Hebt u al iemand in gedachten om uit te nodigen?

Vanaf nu houden we u op de hoogte ook op facebook en de website.

Op zondag 15 september worden na de dienst uitnodigingen uitgedeeld die de persoonlijke uitnodigingen voor de Kerkproeverij kunnen ondersteunen.

Noteert u alvast de datum van de Kerkproeverijzondag **29-09-2019** aanvang 09.30 uur.

De landelijk deelnemende kerken kunt u vinden op de website van de Kerkproeverij www.kerkproeverij.nl

In Huizen doen de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk mee.



TIPS!

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst. Hier volgen enkele tips:

1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten."
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zijn'.
5. Succes' is niet als mensen 'ja' zeggen. 'Nee' is ook een antwoord.